

Hørings svar fra foreningen Kolindsunds Venner, 8410 Thorsager, Kolind,  
Kolindsund indsendt d. 10-08-2022 kl. 12:22

**Navn**

foreningen Kolindsunds Venner

**Jeg skriver som**

Forening

**Foreningsnavn**

Kolindsunds Venner

**Postnummer**

8410

**By**

Thorsager, Kolind, Kolindsund

**Hørings svar**

Kolindsunds Venner v. formand Lars Sloth, Thøger Pauli, Lars Rahbek og Iver Kannegaard. c/o [E-mail](#) Kolindsund, 10. august 2022. Hørings svar til Syddjurs udviklingsstrategiplan 2022: "Syddjurs kommune og Djursland har en meget rig og varieret natur, som vi skal værne om og udbygge. Området besøges hvert år af hundredtusindvis af turister og er meget populært også udover kommunegrænserne. Men en meget stor del af Djursland er opdyrket landområde med store marker og langt mellem hegn og skel. Også områder, der giver unikke muligheder for at skabe mere og særlig natur og markant større biodiversitet. Vi tænker især på det afvandede Kolindsund, som med sine 25 km<sup>2</sup> tidligere søområde strækker sig fra Kolind i vest til Grenaa i øst. 40% af området er beliggende i Syddjurs kommune og det afvandede område er omgivet af kanaler, der modtager vand fra omkring halvdelen af Djursland. Fra vest fortsætter Ryom Å og Mårup Å ud i Kolindsund. Vandet løber mod øst og via Grenåen gennem Grenaa by direkte ud i Kattegat. Området blev afvandet for 150 år siden, hvor man havde behov for at den landbrugsjord, man kunne opdrive. Man inddæmmede alt hvad man kunne komme i nærheden af og med pumper og kanaler blev områderne afvandet, så de kunne opdyrkes, således også Kolindsund. Siden er der kommet andre boller på suppen. Klima, miljø, biodiversitet, turisme, bosætning og livskvalitet er kommet i focus i det 20. og 21. århundrede. Nu er det tid til at kigge på om området med fordel kunne bringes tilbage til naturen, så Kolindsund kunne gendannes og blive til Jyllands største sø og måske Danmarks største naturgenopretningsprojekt. Det kunne blive stort. Vi opfordrer til at Syddjurs i sin udviklingsstrategi: 1/ Belyser visioner for det store naturområde i Kolindsund sø inkl. muligheder for øget biomangfoldighed. 2/ undersøger fordele og ulemper ved gendannelse af Kolindsund og tager alle faktorer med i beregningerne. 3/ Belyser konsekvenserne m.h.t. energiforbrug, energiøkonomi og CO-2 udledning ved den nuværende oppumpning af vand fra sundet. 4/ Overvejer, hvordan kommunen skal forholde sig i forhold til evt. fremtidige store investeringer eller anlæg i området, set i lyset af en mulig gendannelse af søen. I forlængelse af kommunens oplæg: Vores forslag

falder helt i tråd med kommunens oplæg til udviklingsstrategi. Først og mest når det gælder målet ”Liv i naturen”, citeret i boksen her:

----- 2. Liv i naturen.  
Natur, der bevæger og beriger ....Netop fordi naturen beriger og giver mulighed for en aktiv fritid, skal vi arbejde for at skabe nye og endnu bedre muligheder for at opleve naturen og få adgang til den. Det vil vi gøre i tæt samarbejde med både borgere, erhvervsliv, interesseorganisationer og foreninger. Samtidig vil vi støtte lokale erhvervsdrivende i at skabe nye forretninger baseret på bæredygtige naturoplevelser..... ----- Men også når det gælder mål 1. Erhvervsliv og arbejdsmarked, hvor gendannelse af Kolindsund som sø betyder en forskydning til turist- og serviceerhverv fra landbrug, samt mål 2: Bæredygtig bosætning, hvor mulighederne ligger i Kolind og omegn, samt i naturskånsomme placeringer i det åbne land. Med venlig hilsen, Kolindsunds Venner.

### **Bilag**

Ingen bilag

### **Samtykke til behandling af dine oplysninger**

True